

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

YÜZÜNCÜ SÛRE-İ CELÎLE
el-ÂDIYÂT SÛRE-İ CELÎLESİ

Mekkî(; Mekke-i Mükەرreme döneminde İnmiş)dir.

11 âyet-i kerîmedir.

O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle!

1- Andolsun (cihad yolunda) kuvvetli nefes sesiyle süratlice koşan o atlara;

Rivayete göre; Rasûlullâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kinâneoğulları üzerine bir müfreze çıkarmıştı, fakat onların haberi bir ay kadar Rasûlullâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e ulaşmamış, bu nedenle de kendisi çok üzölmüştü. İşte bunun üzerine bu sûre-i celîle nazil olarak, evvelinde bulunan kasemlerle onların zaferini Rasûlullâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e bildirmiş oldu! (Beyzavî. Tenviru'l-mikbâs, Hâşiyetû's-Sâvî, Lübâbü'n-nukûl)

2- Peşi sıra (geceleyin taşlık arazide giderlerken tırnaklarıyla taşlara) çarparak kıvılcım çıkaranlara;

3- Ardından sabah vakti (düşmana) baskın yapanlara;

4- Böylece onlar orada bir toz kaldırmışlardır;

5- Ardı sıra onlar orada bir (düşman) topluluğu(nu) ortalamışlardır;

6- (İşte bütün bunlara yemin olsun ki;) şüphesiz insan, Rabbine karşı elbette pek nankördür / pek asîdir / çok cimridir / !

7- İşte sana! Muhakkak ki o bun(ca nankörlüğüne, cimriliğine ve isyanın)a dair elbette (kendi aleyhine) **tam bîr şahittir!**

8- Yine gerçekten o, (Rabbinin ibadetine karşı çok zayıftır, ama) **mal sevgisine karşı elbette çok güçlüdür / pek tutucudur / !**

9- O hâlâ bilmeyecek mi ki; ne zaman kabirlerdeki (ölü)ler deşilip diriltilir;

10- Göğüslerde bulunan (şerler ve hayır)lar **da seçilip** (birbirinden ayırt edilerek) **aşikâr edilir / Sînelerde bulunan** (ve gönüllerde saklı olan tüm sırlar)lar (ve niyetler,

olgun ürünler gibi) devşirilip toplanarak ortaya konur l;

11- Şüphesiz ki işte o gün, Rableri elbette onları(n gizli ve açık tüm yaptıklarından hakkıyla haberdâr olan bir) **Habîr'dir!** (Dolayısıyla herkese hak ettiği karşılığı verecektir.)

Allâh-u Te'âlâ bu sûre-i celîlede, kâfir insanın üç kötü sıfatı hakkında üç yemin yapmıştır ki; böylece bir yandan Allah yolunda gazaya çıkan mücahitlerin atlarının üç vasfı beyan edilerek, onların yüceliği anlatılırken, bir yandan da düşman üzerine gönderilen mücahitlerin zafer kazandığı müjdesi Rasûlullâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e iletilmiş, bu vesileyle de insanın bile bile nankörlüğü, mal hırsı ve âhiretten gafleti kınanmıştır.

KUR'ÂN I MECÎD
VE
TEFSİRLİ
MEÂL-İ ÂLÎSÎ

Mahmud Ustaosmanoğlu