

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

YÜZONİKİNCİ SÛRE-İ CELÎLE
el-İHLÂS SÛRE-İ CELİLESİ

Mekkî(; Mekke-i Mükerrerme döneminde inmiş)dir.

4 âyet-i kerîmedir.

O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle!

1- (Habîbim!) **De ki:** "O (bana vasıflarını sorduğunuz Rabbim), **Allah'tır;** (O, hiçbir yönden ikincisi olma ihtimali bulunmayan ve hiçbir vasfında hiçbir varlıkla ortaklığı olmayan bir) **Ehad'dir!** (Dolayısıyla çokluk, parçalara ihtiyaç, maddî olan-olmayan tüm cevherlerden ve unsurlardan birleşme gibi ikilik belirtisi olan şeyler O'nun Zât-ı İlâhîsi hakkında asla söz konusu olamaz. Bu itibarla O'nun, ne Zât'ı, ne sıfatları, ne de fiilleri hususunda başkalarıyla herhangi bir ortak noktası bulunduğu düşünülemez.)

2- Ancak Allâh, her şey Kendisine muhtaç olan, Kendisi ise hiç bir şeye ihtiyaç duymayan bir) **Samed'dir!** (Bu yüzden yemekten, içmekten ve sonradan yaratılma belirtisi olan noksanlık getirecek her türlü ihtiyaçtan son derece uzaktır. Dolayısıyla O, kimsesiz durur ama kimse O'nsuz duramaz!)

3- O doğurmamıştır, zira hem cinsi yoktur ki, onunla birleşme neticesi bir doğum söz konusu olabilsin, zaten yardımcıya da, yerine kalacak birine de ihtiyacı yoktur) **ve doğrulamamıştır,** nitekim her doğan sonradandır ve cisimdir. O ise varlığının başlangıcı olmayan bir Kadîm'dir dolayısıyla varlığı öncesinde hiçbir yokluğun geçmiş olması söz konusu değildir)!

4- Hiçbir kimse O'na (hiçbir yönden benzer, eş, eşit ve) **denk de olmamıştır!"**

Okunduğunda elde edilecek sevap bakımından, Kuran-ı Kerîm'in üçte birine denk olan bu sûre-i celile, Kureyş müşriklerinin Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e: "Yâ Muhammed! Bizi Kendisine ibadete davet etmekte olduğun Rabbini bize tarif et!" demeleri üzerine inmiş ve Allâh-u Te'âlâ'nın öz Zât'ını anlamaktan âciz olan kullara O'nu, en önemli bazı sıfatlarıyla tanıtmıştır.

KUR'ÂN I MECÎD
VE
TEFSİRLİ
MEÂL-İ ÂLİSÎ

Mahmud Ustaosmanoğlu