

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DOKSANSEKİZİNCİ SÛRE- İ CELÎLE
el-BEYYİNE SÛRE-İ CELÎLESİ
Medenî(; Medîne-i Münevvere döneminde inmiş)dir.
8 âyet-i kerîmedir.

O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh'ın ismiyle!

1- (Yahudi ve Hristiyanların teşkil ettiği) **kitap ehlinde olsun, (puta tapan) müşriklerden olsun, o kâfir olmuş kişiler (kâfirlikten) ayrılan kimseler olmadı, tâ ki onlara pek açık bir delil gelinceye dek!**

2- **Allâh tarafından (gönderilen Muhammed adındaki) pek değerli bir Rasûl ki; (bâtıldan, yalandan ve iftiradan) tertemiz kılınmış birtakım sayfaları (onlara) peş peşe okumaktadır!**

3- **Onların içerisinde (hak ve adaleti açıklayan) dosdoğru birtakım yazılar bulunmaktadır!**

4- **Kendilerine kitap verilmiş olan o kimseler, ancak kendilerine o açık delil geldikten sonra ayrılığa düştü(ler de, böylece kimisi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e iman ederek hidâyete erdi, kimi de gerçeği bildiği halde azgınlık ve kıskançlık nedeniyle inkârı bırakmadı)!**

5- **Oysa onlar (kendi kitaplarında) ancak, dini (ve ibadeti) O (Allâh-u Azîmüşşâ)na tahsis edenler ve (yanlış inançlardan uzaklaşıp, tüm peygamberlere inanan) hanîf kimseler olarak Allâh'a ibadet etmeleriyle, o (farz) namaz(lar)ı hakkıyla kılmalarıyla ve zekâtı vermeleriyle emrolunmuşlardı. İşte sana! Ancak bu, o dosdoğru olan (ümme ve cemaat)in dinidir!**

6- **Kendileri kâfir olmuş olan o Ehli kitap ve müşrikler; gerçekten içerisinde ebedî kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler! İşte sana! Onlar, yaratıkların en kötüsü ancak onlardır!**

Bu âyet-i kerîmelerin beyanı vechile; Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) gibi bir beyyine kendilerine gelmiş olduğu halde, ona inanmayıp dinine girmemiş olan Yahudi ve Hristiyanlar, Ehl-i Kitab olma vasıflarına rağmen, kâfirlik sıfatından kurtulamamışlardır. Günümüzdeki bazı İlahiyatçılar onları cennete sokma çabasındaysalar da, bu âyet-i kerîme, Ehl-i Kitaptan da olsa, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e inanmayan ve kendi dinini bırakıp İslâm'a tâbi olmayan kâfirlerin hepsinin cehennemde ebedî kalacağı hususunda bir nasıttır! Nitekim müfessirlerin beyanı vechile "Hanîf"; "Aralarında hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün peygamberlere inanan kimse" demektir! O halde peygamberlerin en şerefli olan Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e inanmayan kişi hanîf olamayacağı için cennet yüzü göremez!

7- **İman (şartlarına şüphesiz bir şekilde itikat) etmiş olanlar ve (namaz, oruç, hac, zekât gibi) salih amel işlemiş bulunanlar; İşte sana! Gerçekten yaratıkların en iyisi onlardır ancak onlar!**

8- Rableri katında onların mükâfatı; içerisinde sonsuza kadar ebedî kalacakları pek değerli Adn cennetleridir ki; (köşklerinin ve ağaçlarının) altlarından sürekli ırmaklar akmaktadır. Allâh onlar(ın ibadet ve taatın)dan razı olmuştur, onlar da O'n(un lütfetmiş olduğu mükâfatlar)dan hoşnut olmuşlardır.

İşte sana! Bu (mükâfat ve karşılıklı rıza), derin bir saygıyla Rabbinden korkmuş olan kimseye mahsustur!

KUR'ÂN'I MECÎD
VE
TEFSİRLİ
MEÂL-İ ÂLÎSÎ

Mahmud Ustaosmanoğlu