

Bismillahirrahmanirrahim

Hamdolsun dünyayı bizim için bir karar yeri kılan, arasından ırmaklar akıtana, üzerine sağlamca dağlar oturtana... Hamdolsun bizi en güzel bir kıvam üzere dünyaya getirene...

Salat-ü Selam olsun Hatice'nin yârine... Salat-ü Selam olsun Zeyneb'in, Ümmügülüm'ün ve Rukiyye'nin babasına... Ve Salat-ü selam olsun Fatıma'nın babasına...

Yaş ile kuru, Hakk ile Batıl, Tevhid ile şirk ve erkek ile dişi. Tevhid' i kabul etmede, tebliğ etmede ve Tevhid uğrunda mücadele etmede kadınla erkek arasında hiç bir fark yoktur.

Tevhid'in Mekki döneminde Hz. Rasûl'ün Mekke'sinde Hz. Hatice Tevhid'e hizmet eden kadınların başında gelmektedir. Rasûl-i Ekrem'in en büyük üç destekçisinden biriydi O. O'na ilk iman eden kadın ve hatta iman eden mü'minlerin ilki veya ikincisiydi. Ebu Taliple birlikte aynı yıl içinde vefat edince, o yıla «hüzün yılı» adı verildi.

Tevhid şehitleri içinde ikinin ikincisi olma şerefine eren Ammar'ın annesi Sümeyye oldu, kocası Yasir'le birlikte Allah'ı birlemekten dönmedikleri için feci şekilde şehit edildiler.

Hz. Rasûl'ün küçük kızı Fatıma babasının en büyük destekçilerindendi. Babası onu gittiği yerlere çoğunlukla götürür ve yanından eksik etmezdi, öyle ki, kendisine «babasının anası» lâkabı verilmiştir. Mescid-i Haram'da namaz kılarken babasının üzerine atılan pislikleri onun koşup temizlediği rivayet edilmiştir.

Hattab oğlu Ömer'in Tevhid'i kabul edişinde kardeşi Fatıma'nın rolünü burada hatırlamalıyız.

Mekke'de ilk iman eden kadınlardan olan Haris kızı Lübabe, sonraki yıllarda Hz. Rasûlün, zevcelerinden birine yazı öğretmeni yaptığı Abdullah kızı Şifa, kocalarıyla birlikte Habeşistan'a hicret edip, orada kocalarının hristiyan olmalarına rağmen, Tevhid'de sebat eden ve kocalarını bırakıp Mekke'ye dönen Ümm-ü Habibe ve Hz. Sevde'yi de anmadan geçemeyiz. Bu son ikisi sonradan Hz. Rasûl'ün zevceleri arasına katılmışlardır. Ümm-ü Habibe'nin azılı müşrik ebu sûfyan'ın kızı olduğunu da hatırlayalım.

Tevhid'i Mekke'li bir çok kadın arasında yayan ve bu uğurda her türlü tehdide rağmen yılmadan çalışan Hz. Guzeyye ve Hz. Ümm-ü Şerik ve Hz. Osman'ın Tevhidi kabul etmesinde en büyük etkisi olduğu rivayet edilen Kureyz kızı Sa'dâ ilk mücahideler arasındaydılar.

Hz. Zinnire ve Lübeyne Hz. Ömer'in ailesinde iki cariye idiler ikisi de daha ilk yıllarda bir Allah'a iman ettiklerinden öylesi işkencelere uğratıldılar ki, kendilerini her gün döven ve arada duran Ömer, duruşunun nedenini yorgunluğu ile açıklıyordu.

Allah bu mü'mine kadınlara Hz. Meryem'i ve Firavun'un salih karısını örnek olarak anıyordu.

Bunların yanısıra Hz. Lüt ve Hz. Nuh'un iman etmeyen karılarını ise resül zevcesi olmanın onları kurtaramadığını belirterek, kendilerini uyarıyordu.

Kadın da Tevhid veya Şirk'ten birini seçebilir ve Tevhidi tebliğde önemli görevler yüklenebilir. İnsan denen varlığı oluşturan iki parçadan biri kadındır ve insan bütünü oluşturmada erkekle aynı paya sahiptir. Bu bakımdan, Tevhid mü'min erkeklerle mü'mine kadınların omuzlarında yükselir.

