

B i s m i l l a h . . .



Hamdolsun, kendisinde hiçbir tezat ve eğrilik bulunmayan dosdoğru kitabı kuluna indirene...

Hamdolsun bizleri pisliklerden arındırmak, nura çıkarmak için Ahmed (a.s.) gönderene...

Salâtu Selam olsun evinde peş peşe iki gün doyasıya buğday ekmeği yenmeyene...

Resullerin Tebliğ Yolu :

Her türlü sabır ve tahammül gerektiren kötülöklere iyilikle karşılık verme emirlerine rağmen, Resul-ü Ekrem davasından ve Tevhidi apaçık tebliğden zerrece ödün vermiyordu.

Allah, «**emrolunduğun gibi ol, hevalarına uyma, vahy olunana sarıl**» (Şura:15) diye emrediyordu.

Her türlü işkenceye rağmen, emrin dışına sapmak, imandan ve tebliğden en küçük bir ödün vermek ve müşriklerin isteklerine azıcık da olsa boyun eğmek yoktu.

Kendisine emredilen yolda dosdoğru yürümesi gerekiyordu Rasûl'ün. Müşrikler ne derse desin aldırmiyordu, sabır ediyor ve yalnızca Allah'a dayanıyor, görevini düşünüyordu.

Mü'minler de bu konuda kendisine uyuyorlar, müşriklerle karşılaştıkları zaman <selâm> deyip, vakarla yollarına devam ediyorlardı.

Mü'minler ve Rasûl her ne kadar kendilerine yapılan kötülöklere aldırmiyorlar ve uğradıkları işkencelere sabır ediyorlarsa da, bu hiç bir zaman miskinlik ve teslimiyet demek değildi.

Mekke'de mü'minlere toplu halde müşriklerle savaşmalarına izin verilmedi; yoksa, fert olarak mü'minlerin kendilerini savunmalarına da izin verilmedi değil, Sa'd bin Ebu Vakkas'tan başka ibn-i Mes'ut da Kabe'de müşriklerle dövüştü.

Şu Ayete de bakalım: «**Eğer ikabda bulunacaksanız, size bulunulananın misliyle ikabda bulunun**» (Nahl:126)

İnsanların inanmaları veya inanmamaları, kendilerini tasdik edip etmemeleri, inananların azlığı veya çokluğu Tevhid'in tebliğcileri ve Tevhid'in haklılığı için hiç bir zaman ölçü olamaz. Çünkü, Allah onların doğruluğu ve Tevhid'in haklılığı için en büyük şahittir ve «*şahit olarak Allah yeter.*»

Hız. Rasûl kendinden önce gelen tüm Rasûller gibi, hiç bir zaman müşriklerin hevalarına uymamış. Şirk'in elebaşlarına itaat etmemiş, tuzaklarına düşmemiş ve yolundan bir milim olsun sapmamıştır.

Allah'ın seçilmiş kulları olmaları onları azaptan emin kullar yapmak şöyle dursun, her zaman duada, istiğfarda, namazda, hamdde ve tesbihte güç ve kan arayan tebliğciler yapmıştır.

Selam olsun aşkın ve muhabbetin kaynağına...

Selam olsun, hayatın kendisiyle anlam kazandığına...

Selam olsun ahlâkı Kur'an olana, hayatı Kur'an olana..

