

Kutlu Doğum Haftası



H.z.Peygamber (S.A.V.) Efendimizin doğumu, Kamerî Takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesinde, Miladî takvime göre de 20 Nisan 571 yılında olmuştur.

Asr-ı saadetten beri dünyanın her tarafındaki Müslümanlar, her sene, Rebiülevvel ayının 12. gecesini "Mevlid kandili" olarak ihya ederler.

1989 yılından beri de, 20 Nisan'ı içine alan hafta, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından müştereken düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" adı altında değişik programlar ile kutlanmaktadır.

"Kutlu Doğum haftası" denildiğinde, H.z. Peygamber (S.A.V.) Efendimizi anmak, daha da önemlisi O'nu anlamak, O'nun temsil ettiği değerler bütünü tanımak ve hayatımıza ışık tutan bir meşale yapabilmek ve O'nu örnek almak çabası akla gelir. Kur'an-ı Kerimin evrensel mesajı, H.z. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin örnek şahsiyeti ve ahlakı bu değerler bütünüdür.

H.z. Peygamber (S.A.V.) Efendimizi örnek almak demek O büyük şahsiyeti tanımak ve sevmek, O'nun insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağırışı güncelleştirerek hayatımıza yansıtma, O'nun ahlakını ve çizgisini davranışlarımızın mihranı ve rehberi yapabilmek demektir. Müşahede edildiği gibi Kutlu Doğum Haftası programları bugün özellikle dinî ve kültürel hayatımızda meydana getirdiği canlılık ile ayrı bir önem arz etmektedir.

H.z. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin, bir hafta boyunca ülkemizin her köşesinde ve yurt dışında hocamız tarafından halkımıza anlatılacak olması gerçekten heyecan vericidir. Rabbimden dileğim bu heyecanın, bu ülke insanının yüreğinden hiçbir zaman eksik olmamasıdır.

Bu kutlamaların özellikle günümüzde ayrı bir anlam ve fonksiyon taşıdığı inkâr edilemez. İçine bid'at-ı seyyie karıştırılmadan, meşru ölçüler içinde olmasında çok büyük fayda ve maslahatlar vardır.

Özellikle toplumumuzun binbir yöntemle değerlerinden uzaklaştırılmaya ve sekülerleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde, kendi kimlik ve aidiyet motiflerimizin her vesileyle vurgulanması, gündemde tutulması ve yaygınlaştırılması her bakımdan elzemdir.

İşte Kutlu Doğum Haftası, Sevgili H.z. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin gönülleri sevgiyle birleştiren çağırısına kulak vererek, sahil dinî bilginin ışığında manevî hayatımızı zenginleştirmenin, barış ve esenlik içinde güvenle yaşamının, uzaklıklarımızı yakın etmenin ve kardeşlik köprüsünde birlikte yürümenin vaktidir.

Ancak Kutlu Doğum haftası programlarının Resûlullah (S.A.V.) Efendimizi anmanın şanına ve sünnetine uygun bir şekilde olması lazım. Kutlu Doğum Haftasının dejenere edilmemesi

gerekir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizi övmek ibadet olduğuna göre, kutlu doğum programlarının "ibadet" sınırları içinde olması gerekir.

İslâm'a, Kur'ân-ı Kerim'e, Şeriat'a, Sünnet'e aykırı etkinliklerle dine hizmet edilemez. Böyle Kutlu Doğum Kutlaması Olamaz! Ölçüsüz, saygısız, sınır aşıcı etkinlikler sonunda, Rabbimiz muhafaza etsin, tokatlar gelebilir. Tokat ne demektir, bilir misiniz? Sevgili Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz anılacaksa, O'nun doğum yıldönümü kutlanacaksa; bunun mutlaka mevrî-i nassa, şer'î ölçülere ve hükümlere, Sünnet'e, İslâm dininin temel kurallarına uygun olması gerekir.

Peygamber aşığı bir millet olarak Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimizi tanımak, anlamak yaşamak en tabii vazifemizdir. Ancak Kutlu Doğum programları Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizi:

- Anmaya
- Anlamaya vesile olmalıdır.

Kutlu Doğum Haftası, Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz sevme ve anlama haftasıdır. O'nun getirdiği kuşatıcı rahmeti içimizde hissetme dönemidir. Kendini tanımayan Rabbini tanıyamaz, niçin var olduğunu fark edemez. Sıradan bir canlı olarak yaşar gider.

Bu hafta vesilesiyle herkes Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin hayatı, ahlakı ile ilgili mutlaka bir kitap okumalıdır. Siyer kitapları başvuru kaynağımızdır. Siyer, Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin hayatını anlatan eserlere verilen isimdir. Okumalı ve doğru bilgileri almalıyız. Dinimizi doğru öğrenmeliyiz. Üzerimize düşen görevi yapmalı onun o sevgisini insanlığa sunmalıyız. Başkalarını kınamak yerine kendi ödevimizi iyi yapmamamız gerekir.

"Tanıyan sever, seven tanır." diye bir söz vardır. İnsan tabiatı tam da böyledir; tanıdıkça sever ve sevdikçe daha fazla tanımak ister. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizi tanımak için önemli bir zaman dilimine giriyoruz. Kutlu Doğum Haftası, Sevgili Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimizi tanımak için bu hafta önemli bir fırsattır.

Çağın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara, manevi hayatın ihmalıyla daralan kalplere O'nun kutlu mesajları şifa olacaktır. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrıya ve yol göstericiliğine her zamankinden daha fazla muhtacız.

O'nun şahsında belirginleşen sevgi, şefkat ve merhamet öğretisi kendimiz için istediğimizi başkası için de istemeyi, insana sırf insan olduğu için değer verebilmeyi, iyiliğe ve güzelliğe ulaşma yolunda çaba göstermeyi gerekli kılmaktadır.

Onun örnek aile hayatı, kin, nefret ve intikam duygularını sevgi ve şefkate dönüştüren rahmet ve barış yüklü mesajını tam anlamıyla kavradığımızda dil, din, cins ve ırk gibi aidiyetlerimizden kaynaklanan yapay ayrılıklar ve çatışmalar yerini birbirimizi anlamaya, sevgi ve saygıya bırakacaktır.

O cömertlik ve şefkat peygamberiydi. Esmâ (R.Anha)dan rivayete göre:

"Kesenin ağzını sıkma! ALLAH da sana sıkarak verir! İnfâk et! Sayarak verme, ALLAH da sana sayarak verir! Malını kap içinde biriktirip saklama, sonra ALLAH da sana karşı ihsanını esirgeyip saklar!" Buyurarak yardımlaşmaya davet eden bir peygamber...

Yetim doğdu ama yetimleri unutmadı. Ebu Hureyre (R.A.)den rivayete göre, kalbinin kasavetinden şikâyet eden bir sahabesine:

"Eğer kalbini yumuşatmak istiyorsan: Bir fakiri doyur, bir yetimin başını okşa!" Tavsiyesinde bulundu. Düşkünler O'nun himayesinde huzur buldular. Hayvanlar susuz ve aç bırakılmaktan, ağır yük taşımaktan onun şefkat dolu uyarıları sayesinde kurtuldular.

O incelik ve zarafet peygamberiydi. Kaba davranışlara karşı nezaketiyle eritti yürekleri. Yaşayış tarzları, karakterleri birbirinden farklı olan insanların her birine karşı nazik ve anlayışlı bir tavır sergiledi.

Ebû Hüreyre (R.A.)den rivayete göre:

"Ya Resûlellah! Bana kısa bir nasihatte bulun, uzun yapma! Tâ ki nasihatini unutmayayım!" diyerek kendisinden kısa, ama özlü bir nasihat isteyen bir kişiye:

"Öfkelenme!" Tavsiyesinde bulunan; yanında en son konuşanı ilk önce konuşan gibi dikkatle dinleyen bir nezaket peygamberiydi. Çocukları dikkatle dinlemek, kölelerin sofrasına oturmak, sadaka vermeyi soyluca yapmak, yanındaki kişiye dünyanın en önemli insanı olduğunu hissettirecek derecede hürmet göstermek onun nezaket sanatının ürünlerindendi.

Hiçbir insan O'ndan daha doğru olmamıştır.

Hiçbir insan O'ndan daha emîn olmamıştır.

Hiçbir insan O'ndan daha bilge olmamıştır.

O, en cömert insandır.

O bize, hepimize en büyük iyiliği yapmış kimsedir.

O'na büyük minnet borcumuz vardır ve kendisine çok teşekkür ediyoruz.

O'nu nefsimizden, yakınlarımızdan, sevdiklerimizden daha fazla, en fazla seviyoruz.

O'ndan gördüğümüz faydayı ve iyiliği başka hiçbir insandan görmedik.

Bir gün yüz yüze buluşmak ümidiyle salat olsun ona, selam olsun ona.

O, Rahmet Elçisiydi.